

NIEUWSBRIEF

Departement Jongeren & Gezinnen

26 Maart 2020

Beste ouder,

Onverwachts met je kind(eren) 24 uur per dag in één huis.

De maatregelen rondom het Coronavirus hebben impact op ons normale leven. Om jou wat te ontlasten willen we de komende periode regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen. In de nieuwsbrief vind je niet alleen leuke opdrachten die je samen met je kinderen kunt doen, maar ook linkjes naar nuttige christelijke apps en sites. Bij deze ontvang je alweer de tweede editie. We wensen jullie veel plezier samen toe! Zorg goed voor elkaar!

Gods zegen!

Bijbel Basics

Het Nederlands Bijbelgenootschap maakt iedere week kindermateriaal voor kerken in Nederland. Omdat de kerkdiensten de komende tijd niet doorgaan, biedt ze de komende weken het Bijbel Basics materiaal ook in aangepaste vorm aan. Zo kun je thuis samen met je kinderen aan de keukentafel toelevan naar Pasen. Dit materiaal is gratis beschikbaar als download.

God zorgt voor jou

Een kant en klare Bijbelles in het Nederlands die je samen met je kinderen kunt doen rondom het thema God zorgt voor jou.

Tips van de GC

Hoe praat je met je kinderen over het Coronavirus? De generale conferentie, onze wereldkerk, heeft daarvoor een aantal tips op een rijtje gezet. Ook staat er op deze site een video over het Coronavirus en de gevolgen voor de kinderen.

Frieda & Petra

Gemeente Speranza Lelystad maakt sinds kort dagelijks een youtube kinderverhaal voor alle jonge kijkers. Frieda & Petra ontdekken samen de wereld en de Bijbel aan de hand van spannende experimenten.



Bijbel Basics

[KLIK HIER](#)



God zorgt voor jou

[KLIK HIER](#)



Tips van de GC

[KLIK HIER](#)



Frieda & Petra

[KLIK HIER](#)

Kijk op de
volgende
pagina
voor leuke
opdrachten!

-->

Samen aan de slag

Opdracht 1 - Belletje trekken

We mogen niet meer in groepen op straat zijn. Gelukkig mogen kinderen nog wel buiten spelen samen.

Wat doen jullie als je samen buiten speelt?

Bekijk [dit filmpje](#).

Bespreek:

- Wat vinden jullie van belletje trekken?
- Wie heeft er wel eens belletje getrokken?
- Papa of mama misschien ook? Vertel!

Lees Matteüs 22: 37-39

Als je voor elkaar zorgt en van elkaar houdt, hoort daar belletje trekken bij?

Maak met de lentebloemen uit jullie tuin een paar mooie boeketjes.

Hebben jullie geen tuin dan kun je ook een bosje tulpen kopen.

Maak aan elk boeketje of tulp een kaartje met een lieve tekst.

En nu.....tijd om belletje te trekken.

Leg het boeketje of de bloem op de deurmat van iemand.

Dingdong.... en wegrennen om op veilige afstand te zien hoe blij men is met jullie belletje trekken.



Opdracht 2 - Sporten

Wat vinden jullie erger dat je voorlopig niet naar school kunt of niet naar sporten?

Gelukkig zorgen de juf of meester ervoor dat jullie online les krijgen en papa of mama helpen jullie vast ook met al het schoolwerk dat jullie nu thuis moeten maken.

God heeft ons geleerd om goed voor ons lichaam te zorgen.

We kunnen gelukkig in de supermarkt alles weer kopen dat goed voor ons lichaam is.

Maar hoe moeten we nu bewegen nu alle sportscholen dicht zijn?

Maak ruimte in jullie woonkamer. Trek allemaal je sportkleden aan.

Ga samen aan de slag met [deze video](#).

Wellicht kunnen jullie met z'n allen ook een workout bedenken om in de woonkamer te doen.

Heel veel plezier en succes!